



Nieuwsbrief

De vorige nieuwsbrief berichtten wij u nog over de start van de lente en de mooie bloesem welke in aantocht was. Inmiddels wachten wij met smacht op de zomer en sturen wij u op deze regenachtige dag een nieuwe editie van de nieuwsbrief. Wist u dat onze buurman wandel Harrie u graag meeneemt naar alle mooie plekjes van Limburg? Dat u groene ventieldopjes kunt bestellen als symbool voor de vriendelijke fietser? Dat onze gasten deze dopjes niet nodig hebben als ze een parcours uitzetten op en rondom de Terlingerhoeve? Wij nog enkele huisjes vrij hebben voor de mooie zomer welke in aantocht is?

Wandelen met gediplomeerd landschapsgids

Voor individuele wandelaars en groepen. Startplaats, afstand en duur in overleg.



Ik ben door IVN opgeleid tot landschapsgids voor het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Ik neem u mee naar plekjes waar u vaak nog de charme van een oorspronkelijk stukje Limburg met een opvallende gemoedelijkheid kunt ervaren. Door mijn kennis over flora, fauna, cultuurhistorie en het ontstaan van het landschap kan ik u nog meer laten genieten van dit uniek en afwisselend landschap.

Een onderbreking voor een koffiepauze of lichte lunch? Ook daarvoor weet ik leuke adressen.

De Eifel (D), de Ardennen (B) met haar schitterende Hoge Venen en de Voerstreek (B) liggen op korte afstand. Ook in deze gebieden wil ik graag uw gids zijn. Het begeleiden van fietstochten behoort ook tot de mogelijkheden.

www.beleefhetlandschap.com



06 54 76 32 05



06 54 76 32 05



wandelharrie@mail.com

Ik fiets vriendelijk

Ook zo'n hekel aan hardrijders die de weg claimen? Die menen dat ze een prof zijn. Die voorrang nemen waar het uitkomt. Die door rood fietsen om seconden te winnen. Die afval achteloos in de berm laten vallen. Die andere weggebruikers met woord en gebaar naar de zijkant van de weg dwingen.

Ook zo'n hekel aan het kleine groepje wielrenners dat de goede naam van duizenden liefhebbers te grabbel gooit?

Steun dan het initiatief Ik Fiets Vriendelijk en rij vanaf morgen met twee groene ventieldopjes. Hét symbool voor de vriendelijke fietser.

<http://www.ikfietsvriendelijk.nl/>



Sportief @ Terlingerhoeve

Zodra de eerste lentekriebels beginnen te jeuken verwelkomen wij iedere week vele fietsers en wandelaars welke hun route maken vanaf Terlingerhoeve. Maar ook op en rondom onze hoeve worden routes aangelegd. Zo was in april weer Triatlon vereniging uit Soest te gast welke vanaf Terlingerhoeve een parcours hardlopen en fietsen hadden uitgezet. Wij hebben er van genoten, zij stuurden ons nog de volgende kiekjes op....





Summertime!!

Of wij ook dit jaar onze gasten moeten compenseren met ijsjes voor het te hete zomer weer valt te bezien. Maar het belooft een mooie en warme zomer te worden. Wij hebben nog enkele huisjes vrij tijdens de zomer. Check onze website of bel even voor de mogelijkheden.

Tot ziens op Terlingerhoeve.

Met vriendelijke groet,

Jean, Elian en Maurice

